

YARA VAN SICHEM, 1^e Prijs categorie 8-12 jr

Mijn naam is Yara van Sichem en ik ben elf jaar. De waarden die ik heb gekozen zijn: Loyaliteit, Trouw en Vriendschap. De norm die voor mij daarbij hoort, is " Als een vriend(in) wordt lastig gevallen, neem je het voor hem/haar op. De keuze van de norm en waarden gaat over iets wat ik heb meegemaakt. Tijdens een normale schooldag, waren we buiten voor de opname van een promotiefilmpje. Daar is iets gebeurd waar een jongen van mijn klas bij betrokken was. Ik heb hem gezegd dat hij die bal niet op ons moet gooien, omdat hij het ook niet leuk zou vinden als dat omgekeerd zou gebeuren. Hij vond het niet leuk en begon alleenmaar lelijke dingen tegen me te schreeuwen waar ik niet zo blij mee was. Plotseling begon hij me te slaan en schoppen en de rest van mijn klas keek toe. Ik was daar erg verdrietig van geworden, alleen begreep ik het want weet precies hoe ze in elkaar zitten. Daar stond ik dan helemaal alleen. Niemand is voor me opgekomen. De waarden en norm hierboven heb ik niet ervaren. We zouden een eenheid moeten zijn want dat is wat ons op school geleerd wordt.